



In Bethlehems stal...

Voor Karla is het kerstverhaal alsof je door een raam kijkt en het meebeleeft. Want of ze het verhaal van de geboorte van de Here Jezus nu thuis hoort, op school of in de kerk, Karla blijft het prachtig vinden.

Natuurlijk gaan we eerst kleuren, dan alles uitknippen. De ramen uitsnijden of uitknippen. Daarna de stippelijnen met de achterkant van een schaar inkassen. Dan ombuigen en vastplakken, kijk maar naar het voorbeeld. Heb je zo niet een prachtige diorama?

