

# *Adventwijzer*



## Inleiding

**Advent** is in de christelijke kerk de benaming voor de periode voor kerstmis. De naam advent komt van het Latijnse woord *adventus*, dat komst betekent. Christenen leven steeds in de verwachting dat Jezus Christus op aarde terug zal keren. In de adventstijd, als de komst van Jezus in Bethlehem wordt herdacht, denken christenen nog eens speciaal aan het moment waarop Christus zal terugkeren, de Wederkomst.

Advent begint altijd op de zondag die valt tussen 27 november en 3 december en eindigt op 24 december. De lengte van de adventperiode is daardoor verschillend, maar telt altijd 4 zondagen.

In de kerken wordt advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard waarop vier kaarsen staan. Deze vorm wordt op allerlei manieren uitgevoerd. Zo kennen wij o.a. ook de kerstkrans. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor kerst branden dus alle kaarsen.

### Adventwijzer

Wanneer je in het donker in de auto op een binnenweg rijdt, geven de witte strepen vaak de kant van de weg aan. Je blijft met de auto tussen die strepen rijden. Zij wijzen als het ware de weg. Wij willen samen het kerstfeest vieren. Samen als

Vul hier de naam van je eigen gemeente of groep in, waarmee je deze kalender aanbiedt.

Neem iedere dag de tijd om een stukje te lezen. Voor de kinderen is er een tip bij gemaakt. Geniet ervan en ontdek hoe prachtig dit thema is!

# Licht

Zondag 2 december

1e adventszondag

Lezen: Genesis 1: 1-5

**Het eerste woord** dat wij van God horen is: "Laat er licht zijn." Hij spreekt en er is licht. Het is waar: daar waar geen licht is, is geen leven. Daar kan niets groeien en bloeien. God zag dat het licht goed was. In het licht kun je leven. In het licht kun je de dingen zien. God wil niet alleen maar dat het licht is, Hij wil met zijn licht en leven in de mensen wonen. Het licht wint het altijd van de duisternis.

**Tip voor de kinderen:**

Doe 's avonds alle lichten uit en steek een kaars aan. Kijk eens hoeveel licht zo'n kleine kaars geeft! Je ziet dat het licht het van het donker wint. Het is opeens niet meer donker.



## Maandag 3 december

*Lezen: Genesis 1:14-19*

**Alles** krijgt in de schepping zijn plaats. Door het licht is er groei en bloei mogelijk. God schiept allemaal planten en bomen die zaad dragen en vrucht kunnen voortbrengen. Op de vierde dag schiep Hij bijzondere lichten. Deze lichten geven de dagen en de nachten aan maar ook de seizoenen en de jaren. God schiep ze ook om licht te geven op de aarde. Het grootste licht is voor de dag. God laat in zijn genade elke dag opnieuw dat licht opgaan over alle mensen.

### Tip voor de kinderen:

Ga er 's avonds eens op uit en trek naar de rand van je dorp/stad. Zonder alle kunstlichten om ons heen is het goed kijken naar de heldere hemel waar duizenden sterren staan.



## Dinsdag 4 december

*Lezen: Psalm 136: 1-9*

**Deze psalm** begint met: Loof de Heer, want Hij is goed. Achter iedere regel herhaalt de dichtster van deze psalm: eeuwig duurt zijn trouw. God is er vanaf het begin en Hij is er altijd. Hij maakte de hemel en de aarde. Hij maakte alle lichten. Hij blijft voor eeuwig. Zijn schepping vertelt over die grote liefde en trouw van God. Dagen komen en gaan, jaren komen en gaan, maar Gods trouw blijft.

### **Tip voor de kinderen:**

Lees samen de psalm nog een keer en laat de kinderen hardop deze woorden zeggen: eeuwig duurt Gods trouw! Welk teken aan de hemel laat ook Gods trouw zien? God gaf dit teken aan Noach. Het teken is nog steeds te zien.



# Scheppingslied

**Woensdag 5 december**

*O Naam en Woord van het begin,  
die scheppend sprak van levenszin,  
die brak met duisternis en vloed,  
die sprak: 'O, licht wat bent u goed!'*

*Die water schiep en scheiding bracht,  
die vruchten en het zaad bedacht,  
die sterren leerde ster te zijn,  
Hij is de bron van ons geheim.*

*Hij schonk de vogels in hun vlucht,  
de hoge hemel en de lucht  
en gaf aan elk dier een huis,  
de aarde als een veilig thuis.*

*Hij riep mijn naam, al in 't begin  
schonk mensen hart en levenszin,  
en zegende wat mens'lijk is,  
als beeld en zijn gelijkenis.*

*Daarom, o Naam en eeuwig Woord  
-vanaf de eerste dag gehoord-,  
prijs ik, zoals uw schepping doet  
en zing: 'Mijn God, wat bent u goed!'*

In: 'Rakelings Nabij', Alfred C. Bronswijk



## Donderdag 6 december

Lezen: Genesis 3: 1-7

Genesis 3: 15 Het Boek

*'De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen voortaan vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal je de kop vermorzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen.'*

**Waarom** zijn wij zo blij met Kerst? In het verhaal over de zondeval heeft satan gewonnen. Het is gelukt om Eva en Adam over te halen om ongehoorzaam te zijn. God zoekt Adam en Eva op en spreekt over de slang een straf uit. Maar in die straf zit ook een geweldige belofte. Eén van de nakomelingen van de vrouw zal het straks van satan winnen. In de kloof die ontstaan is tussen God en mensen, zal Jezus Christus de weg zijn om mensen weer bij God te brengen.

### Tip voor de kinderen:

Welke vrouw mag meehelpen om de belofte van God uit te laten komen?

Tussen deze belofte en de gebeurtenis met kerst ligt ongeveer 2000 jaar. God stuurt zijn Zoon om deze belofte uit Genesis waar te gaan maken. Daarom zijn wij zo blij met Kerst!

## Vrijdag 7 december

Lezen: Jesaja 9: 1-6

Er is heel veel gebeurd sinds de zondeval. Er zijn tijden geweest, dat het volk naar God luisterde, maar er zijn ook tijden geweest dat zij God de rug hebben toegekeerd. Iedere keer als het volk niet meer naar God luisterde, kwamen er legers uit de omliggende landen. We kennen die verhalen, maar we hebben ook gelezen en gezegd dat God eeuwig trouw is. Jesaja zegt heel duidelijk: 'God geeft licht in jullie situatie! U geeft de mensen grote vreugde want dat wat U hebt beloofd zal gebeuren.'

### Tip voor de kinderen:

Kennen jullie het lied uit Opwekkingsliederen voor kinderen nr. 54 (Immanuël), 123 (Goed nieuws) of nr. 176 (Namen van God)? Er zijn veel liederen over dit tekstgedeelte gemaakt. Deze zou je ook met elkaar kunnen zingen. Een andere bekende profetie staat in Micha 5:1. Wie lazen die profetie in het kerstverhaal en wezen zo de weg naar Jezus? Het antwoord staat in Matteüs 2: 4-6.



## Zaterdag 8 december

*Lezen Johannes 1:1-9*

**Jezus** is het mensgeworden Woord van God. Lees de eerste vier verzen nu nog eens en vul voor Woord de naam van Jezus in. Jezus is de scheppende kracht van God. Door het Woord is de wereld ontstaan. Het Woord bracht leven. De duisternis heeft het leven willen pakken, maar heeft het niet in zijn macht gekregen. Het licht zal het winnen van de duisternis! Johannes wordt geboren en krijgt de taak om de weg voor Jezus klaar te maken. Hij mag getuigen van het Licht dat gaat komen in de wereld. Hij die het licht gemaakt heeft, komt zelf in deze donkere wereld.

### Tip voor de kinderen:

Zing het volgende lied met elkaar: Opwekkingsliederen voor kinderen 187. Je kunt er ook samen een rap van maken.

*Uw woord is een woord van kracht,  
een woord van hoop,  
uw woord maakt ons gelukkig,  
Uw woord is het goede nieuws  
voor iedereen:  
want Jezus is uw woord!*

### Refrein:

*Uw woord blijft voor eeuwig en eeuwig,  
uw woord houdt stand.  
Uw woord blijft voor eeuwig en eeuwig,  
uw woord houdt stand.*

*Uw woord is het eerste woord,  
het laatste woord,  
uw woord is overwinning,  
Uw woord maakt de volken vrij,  
de kind'ren blij:  
want Jezus is uw woord!*

### Refr.





# *Jesus is het licht*

**Zondag 9 december**

**2e adventszondag**

*Lezen Johannes 3:16–21*

De bekende tekst uit Johannes 3:16 wordt ook wel het Evangelie in notendop genoemd. Het evangelie van Jezus Christus wordt hierin samengevat. Wanneer je de woorden 'wereld' en 'iedereen' uit deze tekst vervangt door je eigen naam, wordt deze tekst heel persoonlijk. Kun je daar dan 'amen' op zeggen? Jezus is het licht dat in de wereld is gekomen om de wereld te redden en weer bij God te brengen. Mensen die Jezus willen volgen, blijven dicht bij Hem in het licht. Zij hebben niets te verbergen. Hun daden laten zien dat wat zij doen tot eer van God is.

**Tip voor de kinderen:**

Leer samen de tekst uit Johannes 3:16. Schrijf de tekst uit en hang die duidelijk zichtbaar op. Aan het eind van deze week kent iedereen die tekst.

Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν  
κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν  
μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ  
πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται  
ἀλλ' ἔχη ζωὴν αἰώνιον.

Dit is Johannes 3:16 in het Grieks.



## Maandag 10 december

Lezen: Johannes 8:12 (Het Boek)

*Jezus richtte zich weer tot de mensen en zei: 'Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht.'*

Is het ooit wel eens gebeurd dat je in een donkere ruimte stond en op zoek was naar een lichtknopje? Wanneer je dat vindt en het licht aandoet, is alles duidelijk en helder. Je loopt dan niet rond te tasten.

Jezus zegt deze woorden niet zomaar. De Schriftgeleerden en Farizeeën brengen een vrouw bij Jezus die duidelijk op zonde betrapt is. Zij doen dit om Jezus op de proef te stellen en om Hem aan te klagen. Maar Jezus doorziet hun bedoelingen en zegt: 'Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.' Stuk voor stuk gaan de mensen weg en dan zegt Jezus deze woorden: 'Ik ben het licht van de wereld.' Wanneer je dicht bij Jezus blijft, wandel je in zijn licht en wordt het duidelijk wat je wel en niet moet doen.

### Tip voor de kinderen:

Ervaar eens wat 'rondtasten is'. Blinddoek een kind, maak de kamer donker en geef het kind de opdracht een bepaald lichtknopje te vinden. Je kunt de opdracht moeilijker maken door een geblinddoekt kind eerst een paar keer rond te draaien voordat het met de opdracht begint.



## Dinsdag 11 december

Lezen: Johannes 9:1-8

We hebben gisteren over 'rondtasten' gelezen. Deze man in dit verhaal ziet niets. Hij weet ook niet wat het is om te kunnen zien. Hij heeft altijd in het donker geleefd. Jezus ziet hem in het voorbijgaan. Ook zijn leerlingen zien hem en komen tegelijk met een dringende vraag. Jezus is heel duidelijk. De zonde van deze man en zijn ouders is niet de oorzaak van zijn blindheid. Jezus zegt opnieuw dat Hij het Licht van de wereld is. Het werk van God mag zichtbaar worden in deze man. Hij geneest hem op een bijzondere manier. Leven in het Licht is niet alleen vertellen over het Licht maar Jezus gehoorzamen met je leven, door wat je wel en niet doet.

### Tip voor de kinderen:

Prik deze stippen door.



Je kunt nu aan de achterkant de tekst voelen: Jezus is het Licht.  
Het staat in brailleschrift.

Hieronder staat het complete alfabet in braille.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	,	.		



## Woensdag 12 december

Lezen: Johannes 12: 44-47

**Veel mensen** in Israël volgden de Here Jezus en zagen Hem als een geweldige rabbi die prachtige dingen doet en mooie dingen zegt. Dat is nu nog zo. Mensen vinden Jezus een goede leraar, een geweldig mens of een boeiende profeet. Maar in dit stukje zegt Jezus duidelijk meer. Hij zegt: 'Wie in Mij gelooft, gelooft ook in Hem die Mij gezonden heeft'. Met andere woorden: als je in Jezus gelooft, geloof je ook in God de Vader die Jezus naar deze aarde heeft laten gaan. Je gelooft dan ook in de opdracht die Jezus heeft gekregen om mensen te redden uit het donker. Zij moeten niet in het donker blijven, maar overgaan naar het Licht.

Maar een mens is geen marionet. God heeft de mens een wil gegeven. Uit genade krijgen we de keus om Jezus te volgen. Jezus doet alles om die mens te redden. Welke keus maakt de mens? Geloven zij in Jezus als een goed mens of geloven zij in Hem als het Licht van de wereld?

### Tip voor de kinderen:

Speel eens voor marionet. De één is de pop en de ander vertelt wat de pop moet doen. Je gaat dan merken dat de 'pop' niet meer nadenkt maar gaat doen wat de ander zegt.



## Donderdag 13 december

Lezen: 1 Johannes 1:5-10

**Johannes** is heel duidelijk. Iedereen doet zonde en heeft Gods vergeving nodig. Wanneer wij zondigen wandelen wij niet in het licht. Zonde en in het donker leven horen bij elkaar. Om in het licht te blijven is het nodig om de zonde te belijden. Alleen het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Als wij onze zonden belijden, is God trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. God bekijkt ons dan door de ogen van Jezus. Hij is vrijwillig naar deze aarde gekomen om mensen te redden door de straf voor de zonde op zich te nemen. Hij is gestorven aan het kruis en weer opgestaan. Zonde belijden noemen we ook wel geestelijk ademen. Je belijdt de zonden (adem uit) en je ontvangt Gods vergeving (adem in). Om in leven te blijven is ademen noodzakelijk. Dit principe mag je toepassen in je relatie met Jezus Christus.

### Tip voor de kinderen:

Houd je adem eens een poosje in! Wanneer je onderwater zwemt, houd je je adem ook in. Maar dan moet je weer in de vrije lucht komen om te ademen. Om dicht bij God te blijven is het belangrijk dat je het principe van 'geestelijk ademen' kent. Gods Geest helpt jou erbij!



## Vrijdag 14 december

*Lezen: Psalm 119: 105, 129 en 130.*

Dit is de langste psalm. Het is een loflied op de wet van God. Je kunt ook zeggen: het is een loflied op het woord van God. Hoe blijven we nu in het licht? Hoe blijf je dicht bij God en Jezus? De psalmist is daar heel duidelijk over. Door het woord van God te lezen en te doen wat Hij zegt. 'Uw woord is een licht op mijn pad'.

Wanneer je in het donker fietst, is het verplicht om zowel voor als achter de verlichting aan te doen. Bij het rijden in Veenendaal merk je niet zoveel van deze verlichting.

Overal is het wel licht om je heen. Maar wanneer je over de berg naar Elst fietst zie je hoe belangrijk dat licht is. Je kunt daardoor het fietspad goed zien.

Je hebt niets aan het fietslicht als je het niet gebruikt. Je kunt het woord van God lezen en er niets mee doen. Dan lijkt het een beetje op de fiets, waar wel licht op zit maar dat niet aangezet wordt. De psalmist zegt: 'Als uw woorden opengaan, is er licht'. Zou dat licht dan niet iedere dag moeten worden aangezet?

### **Tip voor de kinderen:**

Doe alle lichten in huis uit en ga met een zaklamp het huis door. Je kunt dan zien hoe gemakkelijk het is om met een klein licht toch alles te zien.



**Zaterdag 15 december**

**Gedicht: Het licht van deze tijd**

*Het licht van deze tijd  
Is anders  
Verwarrend  
Verrassend*

*Het duister van deze tijd  
Is dieper  
Verstrikkend  
Shockerend*

*Ik verlang naar het zuivere licht  
Van de nieuwe dag  
Maar eerst moet het duister sterven  
De nacht ondergaan*

*De zon kan er niet aan tippen  
Zo volkleuren  
Barstend van schoonheid  
En leven*

*Jezus is het licht  
Hij is anders  
Verwarmend  
Verrassend*

*Heeft de satan overwonnen  
Hij zal verschijnen  
Zo zeker als de dageraad*



# Lichtdrager zijn

Zondag 16 december

3e adventszondag

Lezen: Efeze 5:1-10

**Jezus** is gekomen als het Licht van de wereld. Hij roept ons op om Hem te volgen en zo in deze wereld een lichtdrager te zijn. De psalmist heeft al gezegd dat het woord van God ons daarbij helpt. In dit gedeelte staan ook een aantal praktische uitwerkingen. Hoe laat je nu zien dat je een lichtdrager bent? Geen platte opmerkingen plaatsen of schuine moppen vertellen. Denk nu niet dat zoiets niet erg is. Je moet niet met dezelfde mond God willen eren en dingen vertellen die niet bij Hem horen. Wees niet hebberig maar deel met elkaar. Laat in je doen en laten zien dat je bij Jezus hoort. Stel je voor dat Hij naast je staat. Misschien moet je jezelf eens afvragen: 'Zou Hij blij zijn met dat wat ik nu doe of zeg?' Zijn opdracht is: Ga de weg van de kinderen van het licht!

## Tip voor de kinderen:

Is het moeilijk om niet met roddelen en ander smerige praatjes mee te doen? Hoe los je deze situaties op school op? Praat er samen over en bid ervoor.





## Maandag 17 december

Lezen: Psalm 97: 9-12

**Deze psalm** begint met de woorden: De Heer is koning! Laat de aarde juichen. Soms gebeuren er dingen om je heen dat het erop lijkt dat mensen God steeds minder nodig hebben. Ze maken vaak hun eigen god. In de tijd van het Oude Testament was dat niet anders. Wij beginnen met het lezen van vers 9. 'U bent de Hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven.' God roept ons op om op te zien naar Hem. Hij helpt, Hij redt, Hij geeft licht aan mensen die bij Hem horen. Geloven in God is voortdurend opzien naar God. Wanneer het moeilijk is, zijn wij geneigd om naar de moeilijkheden te kijken. Petrus stapte uit de boot om naar Jezus toe te lopen over het water. Hij begon te zinken toen hij op de golven lette. Een lichtdrager wil voortdurend naar God kijken met het gebed in zijn of haar hart: 'Here, help mij hierbij!'

### Tip voor de kinderen:

Soms zit je in een moeilijke situatie. Wat ga je doen? Bidt het gebed van Nehemia. Hij stond voor de koning en sprak met God. 'Here help!' Niemand zag zijn gebed, maar God hoorde de woorden van zijn hart.



## Dinsdag 18 december

Lezen: † Petrus 2:9

We gaan deze week van het ene naar het andere bijbelboek. Overal in de Bijbel wordt gesproken over lichtdrager zijn. Soms denken we er helemaal niet aan dat wij een heel bijzonder volk zijn. God heeft ons uit de duisternis gehaald en overgebracht naar het licht. Wij horen bij het leger van de lichtdragers. Wat mogen wij daarin doen? In de eerste plaats mensen de weg wijzen hoe zij zich bij dat leger kunnen aansluiten. De weg wijzen is niet alleen vertellen aan mensen hoe zij daar kunnen komen, maar ook door je eigen levenswandel laten zien wat het betekent om bij dat leger te horen. Wij zijn ook de vertellers van Gods daden. Hoe kunnen mensen God leren kennen als zij nog nooit van Hem gehoord hebben? Als lichtdragers mogen we ook voorbede doen voor de mensen om ons heen om zo tot zegen te zijn voor onze omgeving.

### Tip voor de kinderen:

Breng samen de voorbede in praktijk: Je bent een drager van het licht en je wilt graag dat Gods licht gaat schijnen in het leven van....



## Woensdag 19 december

Lezen: *Matteüs 5:14-16*

**Dit gedeelte** roept beelden op. Een dorp of stad tegen een donkere berghelling geeft licht in de nacht. Een lamp verstopt je niet onder een emmer, want dat heeft geen nut. Een lamp plaats je duidelijk zichtbaar, zodat het licht een functie heeft. Jezus gebruikt hele gewone voorbeelden om mensen dingen duidelijk te maken. Zijn boodschap is helder: Jullie leven lijkt op deze voorbeelden. Laat de mensen jullie goede daden zien zodat zij God de Vader daarvoor bedanken.

Overal op de wereld zijn plekken waar wij door goede daden Gods liefde bekend kunnen maken. Als alle christenen op verschillende plekken Gods liefde bekend maken, kunnen we samen Gods licht schijnen over de h le wereld. Soms begint het heel klein met  en persoon die lichtdrager wil zijn op een bepaalde plaats. Denk hierbij aan het verhaal van moeder Teresa of van Rayn Hreljac. Wij mogen door de dingen die we doen lichtdrager zijn op de plaats waar God ons brengt, zodat mensen God hiervoor de eer zullen geven.

### Tip voor de kinderen:

Het is leuk om het verhaal van de zesjarige Rayn Hreljac te lezen. Zoek zijn verhaal via Google op het internet op.



## Donderdag 20 december

Lezen: *Fillipenzen 2: 14-16*

**'Ja maar...'** Die uitdrukking kennen we vast wel. Zeuren en bezwaren geven is in Nederland heel gewoon. Ook Paulus kende dit vast en zeker. Hij zegt niet voor niets tegen de mensen in Fillipi: 'Doe alles zonder morren of tegenspreken.' Paulus zegt dit niet zomaar. Hij wil dat mensen door een andere levensopstelling iets laten zien van het lichtdrager zijn. Hij vergelijkt hun levensopstelling met schitterende sterren. Aan een donkere hemel zijn deze sterren prachtig te zien. Hij roept ze op om vast te houden aan het woord van God. Op al zijn reizen zegt hij voortdurend tegen de mensen om heel dicht bij God en zijn woord te blijven. Er zijn mensen die blij zijn dat zij God hebben leren kennen maar ook de wereld blijft voor hen belangrijk. De Bijbel blijven lezen, naar de club en de gemeente blijven gaan kost wel erg veel inspanning. Paulus zegt hierover: 'Als mensen zonder morren of bedenkingen in het licht blijven dan zal ik op de dag dat Jezus Christus terugkomt mij verheugen omdat mijn werk onder hen niet te vergeefs is geweest.'

### Tip voor de kinderen:

De maan krijgt zijn licht van de zon. Sterren geven zelf licht. Een aantal sterren wijst bovendien de weg. Welke sterren kennen wij? Zijn die ook te zien aan de hemel?



## Vrijdag 21 december

Lezen: 1 Johannes 2:7-12

**Wie kent** niet het liedje 'Witte zwanen, zwarte zwanen, wie wil er mee naar Engeland varen?' Helaas is in dit lied de sleutel gebroken. Johannes geeft de sleutel om lichtdrager te blijven. Die sleutel is liefhebben.

Het grote gebod is: *'Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.'* (Matteüs 22:37-39)

Liefhebben is de sleutel om in het licht te blijven en om lichtdrager te zijn. Dat is geen eenvoudige opdracht. Er is in onze samenleving zoveel verwarring, misverstand en verwijdering. Het blijft een voortdurend gebed van ons hart en onze mond:

*Leer mij om lief te hebben U bovenal*

*Leer mij om lief te hebben mijn naaste als mijzelf*

*O, leer mij wat liefde is.*

Regenboogbundel 886

## Tip voor de kinderen

Zet het begrip liefde eens om door positieve eigenschappen van het kind op te schrijven en dat met het kind te bespreken.



## Zaterdag 22 december

Gedicht: *Wanneer jij zegent*

*Wanneer jij zegent en niet vervloekt  
Wanneer jij hoop biedt en geen wanhoop zaait  
Wanneer jij zorgzaam bent en niet verwaarloost  
Wanneer jij begroet en niet afwijst  
Wanneer jij bemoedigt en geen moed ontheemt  
Wanneer jij vergeeft en het verwijt vergeet  
Wanneer jij dankt en niet telt wat nog ontbreekt  
Wanneer jij omhelst en niet afstoot  
Wanneer jij begrip opbrengt en niet wil misverstaan  
Wanneer jij licht zoekt en het donkere verlaat  
Wordt Gods liefde in jou zichtbaar  
Help je Christus mee het kruis te dragen*



In: 'Rakelings Nabij', Alfred C. Bronswijk



# Licht doorgeven

**Zondag 23 december**

**4e adventszondag**

*Lezen: Matteüs 28:18-20*

We hebben de afgelopen weken gelezen dat Jezus het licht gemaakt heeft. Hij zag dat het goed was. De tegenstander van Jezus bracht de duisternis in de wereld maar het Licht is sterker. Jezus Christus is het Licht van de wereld en Hij heeft de duisternis overwonnen. Iedereen die bij Hem hoort komt bij het leger van de lichtdragers. De woorden en de daden van Jezus moeten verder verteld worden, zodat het leger van de lichtdragers groter en groter wordt en God daarvoor de eer krijgt. Jezus geeft zijn vrienden en ons de opdracht om overal het goede nieuws te vertellen. Bij die opdracht geeft Jezus een belofte: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Advent betekent dat wij de komst van Jezus Christus als het Licht van deze wereld vieren maar ook dat wij uitkijken naar de dag dat Jezus terugkomt. Dan zal elke knie voor koning Jezus buigen en iedereen blijden dat Hij Heer is! Dan is de duisternis definitief overwonnen.

**Tip voor de kinderen** Zing samen het lied 'Ik zie uit naar de dag' (Opwekking 551)

*Ik zie uit naar de dag  
die straks komen zal,  
als Jezus komt  
en we horen de klank  
van bazuingeschal,  
als Jezus komt.  
Zie, Hij komt dan op de wolken  
met heerlijkheid en eer  
en dan buigen alle volken  
met eerbied voor Hem neer.*

(couplet 2 & 3 op volgende bladzijde)

## **Refr.:**

*En we zingen:  
Heilig, heilig, heilig is de Heer,  
heilig, heilig, heilig is de Heer.  
En we zingen:  
heilig, heilig, heilig is de Heer,  
de Almachtige,  
die was en is en komt.*



*Ik zie uit naar de dag  
die straks komen zal  
als Jezus komt  
en we horen de klank  
van bazuïngeschal,  
als Jezus komt.  
Een nieuwe hemel en een aarde  
zonder ziekte, zonder pijn,  
zonder honger, zonder oorlog,  
wat heerlijk zal dat zijn.*

**Refr.**

*Maar ik weet dat die dag  
die straks komen zal,  
niet eerder komt  
en ik weet dat de klank  
van bazuïngeschal,  
niet eerder komt,  
voordat alle mensen weten  
wat Jezus heeft gedaan.  
Daarom gaf Hij ons de opdracht  
de wereld in te gaan.*

**Refr.**

## **Maandag 24 december**

*Lezen: Openbaring 21: 1-4 en 23-27*

We kunnen ons geen voorstelling maken van hoe mooi en hoe groot het Nieuwe Jeruzalem zal zijn. Wel weten wij dat er geen pijn, geen verdriet en geen dood meer zal zijn. God zal alle tranen drogen. Er is geen zon of maan meer nodig, want Jezus is daar het licht. Er zal geen nacht en geen duisternis meer zijn en iedereen die op het kwade uit is, komt de stad niet binnen. Alleen zij die geschreven staan in het boek van het leven. Welke namen staan daar in? Op die vraag mag iedereen (jong en oud) persoonlijk antwoord geven.

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered (Romeinen 10:9)

### **Tip voor de kinderen**

In deze adventsperiode hebben we verwachting svol uitgezien naar Kerst, dat wij morgen mogen vieren. Zou je aan het einde van deze adventsperiode uit kunnen leggen wat advent en Kerst eigenlijk betekend?

*Laat het feest zijn in de huizen  
Mensen dansen op de straat  
Als het onrecht buigt voor Jezus  
En het volk weer bidden gaat*

*Laat uw licht zien in het duister,  
Als wij buigen voor uw kruis.  
Laat uw heerlijkheid verschijnen  
In de wereld, in ons huis*

*Opwekking 553*

**Refr.**

*In de bergen, door de dalen,  
Hoor ons loflied overal  
In de hemel en op aarde,  
Als uw glorie komen zal.*



## *Kerstmorgen: Op naar het feest!*

*'En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:*

*'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.'*

**Kom en neem vrienden en bekenden mee om samen dit feest te vieren en de Here God groot te maken.**

Je kunt hier de uitnodiging met tijden etc. van je eigen kerstdiensten plaatsen.